

JEOLOĞUN MEKTUBU*

Selim ÖZALP¹

Çakıl Danem,

Bir kuvars kadar berrak, bir pusula içi kadar temiz sevgilim. Seni arazide susuz kalmışken karşıma çıkan bir pınar gibi seviyorum. Aşkının kalbimde yarattığı tektonik etkileri görsen, arazide yaz güneşi altında terleyen jeologlar gibi gözyaşı dökersen. Seni gördüğüm zaman metamorfizma geçirmiş gibi sersemliyorum. Elmas gibi başımı döndürüyor, kayaç numuneleri içinde kayboluyor, kamp şefi gibi kararsız oluyor ve hiç aklımdan, hayalimden gitmiyorsun. Her bakışın kalbimi şeyl gibi paramparça ediyor, bir sondaj deliği kadar oyuklar açıp, elmas uçlu matkaplar gibi kalbimi delerek tâ derinlerinde parçalıyor.

Ben seni jeolog pusulası ile cihet almış, şerit metre ile aşkımı dağlara sermiş ve kollarımın arasında nadide bir minerali saklamış gibi görüyorum. Kalem gibi kaşların, lav akıntısı gibi karışık kükürt sarısı saçlarınla, taze kırılmış dolomit kokusu gibi burnumda tütüyorsun.

Memleketten gelen mektuplar gibi nazlanma, senden mektup almak, yüksek mühendis olmaktan bile daha zor. Kalbim senin için geniş kanatları olan han kapısı gibi çarparken, senin fluorit yeşili gözlerini düşünüyorum.

Biz aynı devirdeniz. İçinde bulunduğumuz formasyonlar farklı olsa bile yaşımız aynıdır. Yüksek dağların ve ağaçların meydana getirdiği ormanlık bölgelerde bulunduğumuz anlarda ise ancak doğrultu atımlı bir fay sayesinde bir araya gelebiliriz.

Bir kamyonun arkasına takılmış sondaj makinası gibi beni sürüklüyorsun. Yıldızların altında oturma fırsatı bulduğum zaman, bir iz element gibi kristal ağında saklanıyorsun. Eğer bu böyle devam ederse, halimiz bir arazi jeoloğunun odası gibi karmakarışık olabilir. Bu da ancak incekesitlerin mikroskopta incelenmesi ile açıklanabilen stratigrafik sorunlar gibi çözülecektir .

*Mektup yazarsan eve yazma, araziye yaz. Çünkü gündüzleri arazi, geceleri ise büro çalışmaları ve diğer görevlerim yüzünden eve pek uğrayamıyorum. Sana Güvenç** çamuru gibi sadık kalacağım. Doğal gaz gibi beni yakma sevgilim. Araziden kırıntı numune alıyormuş gibi hassas kalbimi kırma. Yolunu kılavuz katman gibi sabırsızlıkla gözliyorum. Benim olduğun zaman, şeflerimden izin almışçasına sevineceğim. Sen de benim ateşimle yan Çakıl Danem!*

Final zamanlarında çalıştığım gibi sabaha kadar devam edecektim. Fakat yatma vakti geldi. Arazi çalışmalarım biter bitmez oradayım.

Abisal ortamdan daha derin sevgilerimle...

*Bu yazının ilk hali Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1988 Mezuniyet Yıllığı'nda basılmıştır.

** Adana Havzası'nın Alt-Orta Miyosen yaşlı derin denizel nitelikli marn arakatmanlı şeylden oluşan Güvenç formasyonunu anlatmak için kullanılmıştır.

¹ MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi, 06530, Çankaya, Ankara.